



Heemkundekring Vredewold - West

Nieuwsbrief januari 2021

Om te beginnen wensen we iedereen een goed en vooral een gezond 2021!

Het was een bijzonder jaar dat we achter de rug hebben en hoewel ook 2021 nog moeizaam is, gaan we er van uit dat we in de loop van het jaar wat meer bewegingsruimte krijgen.

Nu we geen activiteiten kunnen organiseren, willen we graag op een andere manier iets voor onze leden kunnen betekenen. We dachten dat het wel aardig was u te laten weten welke interessante boeken zijn uitgekomen over de oorlogsjaren.

In 't Olde Guet nr. 32 wezen we al op twee uitgekomen boeken.

- ✓ 'Vliegers op de vlucht', geschreven door Jan Slofstra en Jaap de Boer. Het beschrijft de crash van de Seattle Sleeper, een Amerikaanse bommenwerper die neergestort is bij Haulerwijk. Ook andere crashes bij De Wilp en Noordwijk worden beschreven met ook de lotgevallen van de vliegeniers. Zij hebben veel gehad aan de ondergrondse pilotenhulp in het Zuidelijk Westerkwartier.
- ✓ Het tweede boek wat we beschreven was 'Kekerdome in bange dagen', samengesteld door Johan Bekhuis. Indrukwekkende verhalen over bewoners van Kekerdome, die tijdens de frontoorlog aldaar in september 1944, naar de schuilkelders vluchtten voor het oorlogsgeweld. Verschillende evacués zijn later in onze omgeving gehuisvest geweest. O.a. te Marum en De Wilp, maar ook in Boerakker en Noordwijk werden veel gezinnen ondergebracht.
- ✓ In november 2020 is het boek "Kekerdome oorlogsbelevissen" uitgekomen, de dagboeken van de broers Lambert en Gert Janssen. Ook zij gingen op de vlucht naar Groningen. Voor het maken van deze uitgave heeft men voor foto's e.d. weer een beroep gedaan op onze vereniging.
- ✓ Eerder kwam het boek "De bende van Oldekerk" uit. Dit boek is geschreven door Geert Jonker en vertelt de vergeten geschiedenis van drie jongens uit Oldekerk, die tegen het einde van de oorlog, het Westerkwartier 'onveilig' maakten.
- ✓ Tot slot willen we de uitgave "Jeep. Van kamp tot kamp" nog noemen. Het zijn verhalen over vrijbuiters Jeep Posthumus, op papier gezet door zijn kleinzoon Joop. Het is een historisch boek, vol anekdotes over de interessante levenswandel van Jeep. Tijdens de oorlog wordt hij door verraad opgepakt en overleeft ternauwernood de kampen.

Omdat het op dit moment niet mogelijk is een boek in de winkel te kopen laten wij u weten dat u ze wel kunt bestellen bij Primera. In onze omgeving levert Primera de boeken aan huis.

Heeft u belangstelling neemt u dan vooral contact met hen op.

Het bestuur

